

## MESSAGE TO THE BOERS (2)

**(Any Bible quotations are translated into English from the King James Version)**

Boers, compatriots, Day of the Vow is now fast approaching, However, what is pleasing is that many of you are enthusiastic about the commemoration of Day of the Vow and that many initiatives have meanwhile been launched, but there are also some that cause concern.

It is mainly due to a lack of knowledge about what we should be doing during Day of the Vow commemorations. With this in mind I would like to bring the contents of Day of the Vow commemorations to your attention.

However, from the start I must remind you that 16 December is NOT a day of reconciliation, and that we cannot take any more vow. I will state my reasons shortly.

I have a very old newspaper containing extremely important information I would like to share with you. This newspaper is 178 years old today. It contains the history concerning the Battle of Blood River. However, before disclosing it to you, just something about the reaction that launched this first call.

When I saw how many of you participated in the marches on Monday, 30 October to protest against the attacks against our Boers and reconcile yourselves before our Heavenly Father, I realised that our nation's water-table had risen to overflowing. The spontaneous reaction that sprung up across the whole country proves assistance from Above. No local organisation could have done this.

You will remember that in my call to commemorate Day of the Vow, I briefly told you what great influence the keeping of our nation's vows has on the well-being of our nation, and that we were robbing God of the honour that belongs to Him if we don't keep these Vows, thus, as a result, He is chastising us. I trust that you who participated in Black Monday, and meanwhile have also taken notice of the importance of Day of the Vow, you will do your duty to God by paying your Vows this year on 16th December.

During this narration there are several matters I wish to bring to your attention with the purpose of bringing the Day of the Vow in line with that which was really promised and for which we have a mandate.

This newspaper decrees what is expected from Day of the Vow committees, preachers and speakers who play a role during Day of the Vow meetings. You must also further know who of you is/are part of these Vows and what your responsibilities are.

Lastly I need to explain the importance of the piling of stones at Paardekraal, and why the British army removed it during the Anglo-Boer War and threw them away.

Therefore this narrative will be somewhat longer, more relevant and contains very important information without which Day of the Vow commemorations will not be justified.

This newspaper is *De Zuid-Afrikaan van 14 Juny 1839* – six months after the Battle of Blood river. It contains the Journal of the “Punitive Commando’s” offensive against Dingaan.

What I would like to bring to your attention is the mandate that speakers and preachers have during Day of the Vow remembrances.

Father writes to us in HIS Word what He expects of us and by which we must abide.

I'll read to you from the 1933/52 Afrikaans Bible Translation: Deut 23:21 <sup>21</sup> *When thou shalt vow a vow unto the LORD thy God, thou shalt not slack to pay it: for the LORD thy God will surely require it of thee; and it would be sin in thee..*

and - Deut 23:23: <sup>23</sup> *That which is gone out of thy lips thou shalt keep and perform; even a freewill offering, according as thou hast vowed unto the LORD thy God, which thou hast promised with thy mouth.*

Now I will share with you what crossed the lips of our Voortrekker ancestors. This that I will give you is what Andries Pretorius held up to the whole commando and what was repeated daily from Sunday 9 December until the following Saturday evening of 15 December. This is now over and above what Charl Celliers added during the public prayer, “My brethern and fellow compatriots, and that which follows – the Vow was recorded thus: viz: *“As the Lord may grant us the victory, a House to His Great Name will be erected where it will please Him” = and that we must also beg/pray for help and assistance from God to enable us to fulfil this Vow, and that on the day of victory we will note it down in a book to make this known, even to our last descendants so that this may be celebrated to the honour of God/”*

At this moment it is about the day of victory, viz 16 December that must be made known to the last descendants and celebrated in the honour of God.

This is what crossed their lips, and this is what we have a mandate to obey. Note that no mention is made of reconciliation. Thus it is outside of Scriptural grounds out of order to preach reconciliation during Day of the Vow commemorations. Pastors who feel this way have the rest of the year for this, but on the Day of the Vow it is out of order, as it is not part of what was agreed on. The honor of victory must be given to God by both the preacher and the speaker. The one message must be based more on the Bible and the other more on the history.

By now you will be aware of the consequences that the changes to the annual commemoration of the Blood River Vow at Paardekraal after a 5-year commemoration have made to our nationhood.

Thus it is recommended to add or omit nothing or what has been promised – only that which passed the lip of our ancestors, and nothing less. Everythin else

has the potential to place us under God's judgement, and we must not think He was not serious when He prescribed it.

He visits the sins of the fathers to the children.

Why then shall we – as fathers – keep a burden on ourselves and pass it on to our children?

Rather let us start doing what is right in HIS eyes so that HY will not have reason to be angry with us and make us a free nation, as was agreed on in the original Vow. I will – if Father agrees and we live, have more to say about this later.

During the days of Pres. Paul Kruger and his burghers, God heard them after only two commemorations and made them a free nation on 27th February 1881 following the Battle of Amajuba.

This reminds me of Ps 81:9-14 - *There shall no strange god be in thee; neither shalt thou worship any strange god.*

*<sup>10</sup> I am the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt: open thy mouth wide, and I will fill it.*

*<sup>11</sup> But my people would not hearken to my voice; and Israel would none of me.*

*<sup>12</sup> So I gave them up unto their own hearts' lust: and they walked in their own counsels.*

*<sup>13</sup> Oh that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways!*

*<sup>14</sup> I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries.*

Listen to what has been written here. Our heavenly Father is waiting for us to walk in His ways – to obey our vows is part of the walk in His ways. When the ZAR burghers did this, He stretched His hand out against their enemies and returned their Republic to them.

So stay with that which has been agreed upon and avoid stubborn reconciliations that Ps 81:12 warns us against: *<sup>12</sup> So I gave them up unto their own hearts' lust: and they walked in their own counsels.*

(Please bear in mind that the English text verses do not fully correspond with the old Afrikaans translations, hence a slight difference in the numbering)

These are our own plans that brought us to this. It is time to start walking in the ways of our heavenly Father and give Him the opportunity to change our lot to our benefit.

The sending of delegates to large powers to hand over petitions to governments for the sake of changing our lot has never succeeded – should a nation not rather consult its GOD???

Let us rather determine with that which has worked in the past and stop trusting in princes.

The next issue I would like to clear up is who is duty-bound to the Vow. There are compatriots who argue that they do not have to commemorate the Day of the Vow, as their ancestors were not there.

However, I must say that the introduction to the Vow as spoken by Charl Celliers and confirmed by God, includes the punitive Commando's brethren and compatriots. This drastically multiplies the duty-bound to the Vow.

This is not all – you will remember that the Voortrekker-community had been torn during the Battle of Italeni where Dirkie Uys defended his badly-injured father against the approaching Zulus and died beside his father. After that one section of the Trekkers made their home in Natal while the other moved inland and established the Republics of the Free State and Transvaal.

As torn Voortrekker nation, just 40 years later they were reunited within the Paardekraal Vow. The Transvalers and Free Staters also became duty-bound to the Vow and their descendants were also bound to it. If your parents or ancestors made the Vow, you are bound to it through your participation, as it is valid to the last generation, and it is everyone's duty to carry it over to our descendants without fail. This is what was promised and what God expects of us, and if we do not do this, we are robbing Him of the honour due to Him and rob Him of descendants that must honour Him, and this becomes a sin in us and are subjected to His judgement until we pay what was promised.

Is it not wonderful to be part of a nation that is bound to the Almighty God of heaven and earth through three Vows that were rewarded with miracles? Yes, you read correctly – THREE vows! Our nation dates back from the 1654 Vow when Jan van Riebeeck and followers made our first Vow. Are you aware that Jan van Riebeeck and his family boarded the Drommedaris on 16th December 1651 and several days later sailed to the Cape?

Why 16th December?

I want to ask those who wish to make another vow to please NOT do so. Let us rather pay what has already been promised. Rather make sure of the real Vow that had already been made since 9th December as was written in the old newspaper. Here is a wall chart of this that I and precious compatriots had put together and which is doing the rounds on Facebook. This is the REAL Vow. This is what was promised and on to which we as a nation must bind ourselves.

Most of us are not even aware that the vow being used today was written 30 years later by Charl Celliers on his dying bed and was adjusted by GBA Gerdener and translated by WEG Louw, and is presently being held up as the correct Vow by most Vow Festival Committees.

By now you know that we only have a mandate to execute that which passed our ancestors' lips. That which has deviated from it has the potential to face God's judgement.

Do not make any more vows. We don't even adhere to the present ones. Rather come and pay your Vow debt at Paardekraal and at Day of the Vow reunions countrywide and spend – as promised – Majuba Day as a day of Reconciliation on 27th February and after that, pay the Van Riebeeck Vow on 6th April.

Lastly I must discuss the importance of the piling of the rocks at Paardekraal, and why the British removed it.

According to the Paardekraal Vow it was promised – and agreed with God – that they as nation would gather at the rock pile at Krugersdorp every year on 16th December and pay the Blood River Vow. However, what is very important, is that the pile of rocks would be the eternal witness of the Vow. Three years later they changed the annual national meeting to a 5-year meeting and effectively the Vow was broken. The pile of rocks was never the witness of a 5-yearly national meeting, thus having become obsolete.

Herewith the Paardekraal Vow in which the rock pile's function had been put into words:

*“If the Dear Lord assists us and wishes to bless us, and we get our land back, then the nation will come and celebrate, actually at the same pile of rocks, and our Lord would come and pay our Vow. And this pile of rocks is the eternal witness thereof.”*

Sixteen years later conditions had deteriorated to such an extent that the Anglo-Boer War broke out on 13 October 1899 with devastating results for the young South African Republics. During 1900 the British had the stone pile demolished and removed and had dumped it in either the sea or Vaal River.

God does not allow injustice to continue, and according to Pres Paul Kruger, used the British as judgement to punish the burghers of the ZAR and Free State. During a Vow remembrance dat at Nooitgedacht in 1900, Genl. De la Rey said they did not keep the Paardekraal Vow and that they owed it to God.

Now that we as descendants once again view our wretched conditions and discover the cause for this from our history and in our Bible, let us correct the mistakes of our fathers and let us promise – as a nation – do our duty and gather at Paardekraal on 16 December annually and pay our vows and give honour to Him and humble ourselves before His face.

Let us stack the new pile with rocks/stones from across the whole country and thus restore and re-establish ourselves as nation to the Paardekraal Vow, of which the stone pile will be an eternal witness.

Let the Festival Committees from across the land delegate a person – or family – to Paardekraal with a document/address and a stone or rock from your area. Hand the document over to the Paardekraal Festival Committee and place your rock or stone on the new pile.

At the same time tell about the history of the First War of Freedom and also take the Paardekraal Vow.

Most of you don't know this, but most of the Festival sites by far across the country were established after the Paardekraal Vow when the ZAR government decided that the nation only had to attend (the site) every 5 years, during the years in between, they had to commemorate the Vow locally.

Hence some of the Festival sites and memorials are already more than 100 years old.

Your Festival site is already part and parcel of the Paardekraal Vow. You can thank your existence to the Paardekraal Vow and related happening. Thus each Festival site and Festival Committee actually an outflow from the Paardekraal Vow and indissolubly bound to it.

My call is that you honour the original Vow of Blood River and bind yourself and your descendants to it and that you will attend the commemoration at Paardekraal, either personally, or someone to represent you.

Thus we – as a nation – will appear before the Face of Almighty God of heaven and earth and give Him the honour that He is entitled to.

Peace.

Net vir interessantheidshalwe, hiermee die gelofte soos in daardie koerant aangeteken en die weergawe wat maar deur die jare as die Gelofte in gebruik was.

Die Gelofte staan as volg opgeteken:

*“zoo de Heere ons de overwinning geven mogt, een Huis tot zynes Grooten Naams gedachtenis te stichten, alwaar het Hem zal behagen”— en dat zy ook moesten afsmeken, de hulp en bystand van God, om deze gelofte zeker te kunnen volbrengen, en dat wy den dag der overwinning, in een boek zullen aantekenen, om dezelve bekend te maken, zelfs aan onze laatste nageslachten, op dat het ter Eere van God gevierd mag worden.”*

### DIE GELOFTE

Hier staan wij op ene oogenblik voor een heilige God van hemel en aarde om een belofte aan Hem te beloven, als Hij met Zij bescherming met ons zal wezen, en onze vyand in onze handen zal geven, dat wij hem oorwinnen, dat wij die dag en datum elk jaar als een verjaarsdag en ene dankdag, zoals een Sabbat in Zijn eer zal doorbrengen, en dat wij een tempel tot Zijn eer sal stichten, zal waar wij het ook aan onze kinderen zal zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten, dat der ere van Zijn Naam daardoor verheerlijkt worden, dat de roem en eer van overwinning aan Hem sal worden gegeven. Amen.

XX

Boodskap aan die Boere 2

Boere, volksgenote. Gelofte dag kom nou vinnig nader. Wat egter verblydend is, is dat baie van u entosiasies is oor die herdenking van Gelofte dag en dat

daar baie inisiatiewe intussen ontstaan het, maar daar is ook sommige wat kommer wek.

Dit is hoofsaaklik weens 'n gebrek aan kennis oor wat ons eintlik te doen staan tydens Geloftedag herdenkings. Die inhoud van Geloftedag herdenkings is wat ek hiermee onder u aandag wil bring.

Ek moet u egter uit die staanspoor meedeel dat 16 Desember nie 'n versoeningsdag is nie, en dat ons ook nie nog geloftes kan aflê nie. Ek sal my redes mettertyd aan u meedeel.

Ek sit hier met 'n baie ou koerant wat uiters belangrike inligting bevat en wat ek met u moet deel. Die koerant is vanjaar 178 jaar oud. Dit bevat die geskiedenis rondom die Slag van Bloedrivier. Maar voor ek dit aan u voorhou, net iets oor die reaksie wat die eerste oproep ontketen het. Toe ek sien hoeveel van u Maandag 30 Oktober aan die optogte deelgeneem het om die aanslag op ons Boere te betreur en voor ons hemelse Vader te verootmoedig, het ek besef dat ons as volk se watertafel oorlopens toe gestyg het. Die spontane reaksie wat dwarsoor die land ontstaan het, getuig van hulp van Bo. Geen plaaslike organisasie kon dit bewerk nie. U sal onthou dat ek in my oproep om Geloftedag te onderhou, kortliks vir u vertel het watse groot invloed die onderhouding van ons volksgeloftes op ons as volk se bestaan uitoefen en dat ons God beroof van die eer wat Hom toekom as ons nie ons Geloftes nakom nie en dat Hy ons gevolglik daarvoor tugtig. Ek vertrou dat u wat aan Swart Maandag deelgeneem het en u wat intussen kennis geneem het van die belangrikheid van Geloftedag, u plig teenoor God sal nakom deur op 16 Desember hierdie jaar u Geloftes te betaal.

In hierdie vertelling is daar verskeie sake wat ek onder u aandag moet bring ten einde Geloftedag herdenkings in lyn te bring met dit wat werklik beloop is en waarvoor ons 'n mandaat het.

Hierdie koerant skryf voor wat van Geloftedag komitees, predikers en sprekers verwag word wat tydens Geloftedag byeenkomste optree.

Verder moet u ook weet wie van u deel is van hierdie Geloftes en wat u verantwoordelikhede is.

Laastens wil ek aan u verduidelik wat die belangrikheid van die klipstapel by Paardekraal is en waarom die Britse weermag dit tydens die Anglo-Boereoorlog verwyder het en weg gegooi het.

Hierdie vertelling is derhalwe ietwat langer, meer steeds relevant en bevat baie belangrike inligting waarsonder Geloftedag herdenkings kwalik tot tul reg kan kom.

Hierdie koerant is *De Zuid-Afrikaan van 14 Juny 1839* – ses maande na die Slag van Bloedrivier. Dit bevat die joernaal van die Strafkommando se offensief teen Dingaan.

Wat ek hierin onder u aandag wil bring, is die mandaat wat sprekers en predikers het tydens Geloftedagherdenkings.

Vader skryf vir ons in Sy Woord voor wat Hy van ons verwag en waarby ons moet bly.

Ek lees vir u uit die 1933/53 Afrikaanse Bybelvertaling.

Deut.23:21 As jy aan die HERE jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die HERE jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word.

Deut.23:23 Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die HERE jou God vrywillig beloop het—wat jy met jou mond gespreek het.

Nou gaan ek met u deel wat oor ons Voortrekkers voorsate se lippe gegaan het. Dit wat ek nou aan u gaan voorhou, is dit wat Andries Pretorius aan die hele kommando voorgehou het en wat vanaf Sondag 9 Desember 1838 daaglik deur hulle herhaal is tot en met Saterdag 15 Desember. Dit is nou buiten die inleidingswoorde wat Sarel Cilliers tydens die openbare gebed bygevoeg het, nl. *My Broeders en medelandgenote* en dit wat daarop volg.

Die Gelofte staan as volg opgeteken:

*“zoo de Heere ons de overwinning geven mogt, een Huis tot zynes Grooten Naams gedachtenis te stichten, alwaar het Hem zal behagen”— en dat zy ook moesten afsmecken, de hulp en bystand van God, om deze gelofte zeker te kunnen volbrengen, en dat wy den dag der overwinning, in een boek zullen aantekenen, om dezelve bekend te maken, zelfs aan onze laatste nageslachten, op dat het ter Eere van God gevierd mag worden.”*

Dit gaan op hierdie oomblik oor die dag van die oorwinning, nl. 16 Desember wat tot aan die laaste nageslagte bekend gemaak moet word, en tot eer van God gevier moet word.

Dit is wat oor hulle lippe gegaan het en dit is wat ons 'n mandaat voor het om na te kom. Let op dat hier geen sprake van versoening hoegenaamd is nie.

Dit is dus op Skriftuurlike gronde buite orde om versoening te predik tydens Geloftedag herdenkings. Predikante wat so voel het die res van die jaar tyd daarvoor maar op Geloftedag is dit buite orde, aangesien dit nie deel is van dit wat ooreengekom is nie. Die eer van die oorwinning moet aan God gegee word deur beide die prediker en die spreker. Die een boodskap moet meer op die Bybel gegrond wees en die ander meer op die geskiedenis.

U is nou al bewus van die gevolge wat die verandering van die jaarlikse herdenking van die Bloedrivier Gelofte te Paardekraal na 'n 5 jaarlikse hedenking, op ons volksbestaan het.

Dit is dus raadsaam om niks by te voeg of weg te laat van wat beloop is nie – net wat oor ons voorsate se lippe gegaan het, niks meer en niks minder nie.

Enigiets anders het die potensiaal om ons onder God se strafgerig te plaas, en moet nie dink dat Hy nie ernstig was toe Hy dit voorgeskryf het nie.

Hy besoek die misdaad van die vaders aan die kinders.

Waarom sal ons as vaders dan nou 'n las wat op ons gekom het, op onself hou en dit op ons kinders oordra?



Laat ons eerder begin om te doen wat reg is in Sy oë sodat HY nie meer rede sal hê om toornig op ons te wees nie en ons 'n vrye volk sal maak, soos in die oorspronklike Geloofte ooreengekom is. Ek sal, as Vader wil en ek leef, mettertyd meer daarvoor sê.

In die dae van Pres. Paul Kruger en sy burgers het God hulle na net twee herdenkings verhoor en die oorwinning op 27 Februarie 1881 met die Slag van Majuba aan hulle geskenk en het God hulle 'n vrye volk gemaak.

Ps.81:9 Hoor, my volk, en Ek wil jou dit inskerp; Israel, as jy tog na My wou luister! :10 Daar mag by jou geen vreemde god wees nie, en voor 'n uitlandse god mag jy jou nie neerbuig nie.

:11 Ek is die HERE jou God wat jou laat optrek het uit Egipteland; maak jou mond wyd oop, dat Ek dit kan vul.

:12 Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir My nie gewillig nie.

:13 Toe het Ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hul hart, dat hulle in hul eie planne kon wandel.

:14 Ag, as my volk maar na My wou luister, Israel in my weë wou wandel! :15 Gou sou Ek hul vyande onderwerp en my hand teen hul teëstanders uitstrek.

Hoor u wat hier staan. Ons hemelse Vader wag vir ons om in Sy weë te wandel – om ons geloftes na te kom is deel van die wandeling in Sy weë. Toe die ZAR burgers dit doen het Hy Sy Hand teen hul teenstanders uitgestrek en aan hul hul Republiek terug gegee.

Hou u dus by dit wat ooreengekom is en vermy eiesinnige versoenings, waarteen Ps.81:13 so duidelik waarsku: *“Toe het Ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hul hart, dat hulle in hul eie planne kon wandel.”*

Dit is ons eie planne wat ons het waar ons is. Dit is tyd om in ons hemelse Vader se weë te wandel en Hom die geleentheid te gee om ons lot ten goede te verander.

Die stuur van afvaardigings na groot moonthede en die oorhandiging van beswaarskrifte aan regerings ter verandering van ons lot het nog nooit geslaag nie – Moet 'n volk dan nie eerder sy God raadpleeg nie?

Kom ons bepaal ons by dit wat in die verlede gewerk het en hou op om op prinse te vertrou.

Die volgende saak wat ek graag wil uitklaar is wie van u geloftepligtig is. Daar is volksgenote wat redeneer dat hul nie Gelofte dag hoef te herdenk nie aangesien hulle voorsate nie daar was nie.

Ek moet ek u egter mededeel dat die inleidingswoorde van die Geloofte soos deur Sarel Cilliers voorgedra en deur God bekragtig is, die Strafkommando se broeders en medelandgenote ook insluit. Dit vermeerder die geloftepligtiges drasties.

Dit is nie al nie - U sal onthou dat die Voortrekker gemeenskap geskeur het met die Slag van Italeni waar Dirkie Uys sy swaargewonde pa teen die aanstormende Zulu's verdedig het en langswy pa gesterf het. Daarna het die

een deel van die Voortrekkers Natal hul tuiste gemaak en die ander het na die binneland verhuis en die Transvaalse en Vrystaatse Republieke gestig.

Hulle is as geskeurde Voortrekkervolk net meer as 40 jaar later herenig binne die Paardekraal Geloofte. Daar het die Transvalers en die Vrystaters ook geloftepligtig geword en is hul nageslagte ook daaraan verbonde.

As u ouers of voorouers die Geloofte afgelê het is u deur hul deelname daaraan verbind, aangesien dit duur tot die laaste nageslag, en is dit elkeen van ons plig om dit aan ons kinders en aan ons kindskinders oor te dra sonder ophou. Dit is wat beloop is en wat God van ons verwag en as ons dit nie doen nie berooft ons Hom van die eer wat Hom toekom en berooft ons Hom van nageslagte wat Hom moet eer en word dit sonde in ons en kom ons onder Sy strafgerig tot tyd en wyl ons betaal wat beloop is.

Hoe heerlik is dit nie om deel van 'n volk te wees wat aan die Almagtige God van hemel en aarde verbind is by wyse van drie Geloftes wat met wonderwerke beloop is. Ja u het reg gehoor, 3 geloftes. Ons Volk is vanaf die 1654 Geloftevolk toe Jan van Riebeck en metgeselle ons eerste Geloofte afgelê het. Het u geweet dat Jan van Riebeck en sy gesin op 16 Des. 1651 aan boord die Drommedaris gegaan het en enkele dae later na die Kaap vertrek het. Waarom 16 Des ?

Hiermee wil ek aan u wat nog 'n gelofte af wil lê vra om dit nie te doen nie. Laat ons eerder betaal wat reeds beloop is. Vergewis u eerder van die werklike belofte wat sedert 9 Des. 1838 gemaak is soos opgeteken in die ou koerant. Hier is 'n muurkaart daarvan wat ek en kosbare volksgenote saamgestel het en wat redelik die rondte doen op facebook. Hierdie is die regte Geloofte. Dit is wat beloop is en dit is waaraan ons as volk ons moet bind.

Meeste van ons weet nie eers dat gelofte wat u tans gebruik eers 30 jaar later deur Sarel Cilliers op sy sterfbed neergeskryf is en deur GBA Gerdener aangepas is en deur WEG Louw vertaal is en tans deur meeste Geloftefees Komitees aan u as geloftepligtige volk as die regte gelofte voorgehou word. U weet nou al dat ons net 'n mandaat het om uit te voer wat oor ons voorouers se lippe gegaan het. Dit wat daarvan afwyk het die potensiaal om God se strafgerig te ontken.

Moet nie nog geloftes aflê nie. Ons kom nie eers die bestaandes na nie. Kom vereffen eerder u gelofteskuld by Paardekraal en by Geloftefees herdenkings landswyd en bring soos beloop, Majubadag deur as dag van Verootmoediging op 27 Februarie en betaal daarna die Van Riebeck Geloofte op 6 April. Laastens moet ek die belangrikheid van die klipstapeling by Paardekraal met u bespreek en waarom die Britte dit verwyder het.

Volgens die Paardekraal Geloofte is beloop en met God ooreengekom, dat hulle as volk elke jaar op 16 Desember daar by die klipstapeling in Krugersdorp bymekaar sal kom en die Bloedrivier Geloofte sal betaal. Wat egter baie belangrik is, is dat die steenhoop [of te wel die klipstapeling] die ewige getuie

van die Geloofte is. Drie jaar later verander hulle die jaarlikse volksbyeenkoms na 'n 5 jaarlikse byeenkoms en is die Geloofte in effek verbreek. Die steenhoop was nooit die getuie van 'n afgewaterde 5 jaarlikse volksbyeenkoms nie en het gevolglik oorbodig geword.

*"If the Dear Lord assists us and wishes to bless us, and we get our land back, then the nation will come and celebrate, actually at the same pile of rocks, and our Lord would come and pay our Vow. And this pile of rocks is the eternal witness thereof."*

Hiermee die Paardekraal Geloofte waarin die steenhoop se funksie verwoord word. *"Indien de Lieve Heer ons helpen en zegenen wilde, en wij ons land terug zouden krygen, dat den het volk elk jaar daar zouden komen feestvieren, juis by dezelfde steenhoop, en den Heer onze geloften komen betalen. En deze steenhoop is de eeuwige getuie daarvan."*

Sestien jaar later het toestande tot so 'n mate versleg dat die Anglo-Boereoorlog op 13 Oktober 1899 uitbreek met vernietigende gevolge vir die jong Zuid-Afrikaanse Republieke. Gedurende die jaar 1900 laat die Britte die klipstapeling verwyder en in die see of Vaalrivier gooi. God laat nie toe dat ongeregtigheid voortduur nie en het volgens Pres. Paul Kruger die Britte as strafgerig gebruik om die burgers van die ZAR en Vrystaat te straf. Die Geloofte is verander en die klipstapeling as getuie het oorbodig geword en is verwyder. Generaal De la Rey het tydens 'n geloftedag herdenking te Nooitgedacht in die jaar 1900 gesê dat hulle nie die Paardekraal Geloofte nagekom het nie en dat hulle dit aan God verskuldig was. Noudat ons as nageslag opnuut ons ellendige toestand in oënskou neem en uit ons geskiedenis en die Bybel die oorsaak daarvan ontdek, laat ons die foute van ons vaders reg stel en as volk, soos belof, ons plig nakom en jaarliks op 16 Desember by Paardekraal byeenkom en ons geloftes betaal en aan Vader die eer gee wat Hom toekom en ons voor Sy Aangesig verootmoedig.

Laat ons die nuwe klipstapeling stapel met klippe vanoor die hele land en sodoende ons as volk se verbintenis aan die Paardekraal gelofte, waarvan die steenhoop die ewige getuie is, herstel en hervestig.

Laat die Feeskomitees van oor die land 'n persoon of gesin of meer na Paardekraal afvaardig met 'n oorkonde en 'n klip van u omgewing. Oorhandig die oorkonde aan die Paardekraal Feeskommisie en plaas u klip op die nuwe klipstapeling. Vertel ook die Eerste vryheidsoorlog se geskiedenis en lê die Paardekraal gelofte ook af.

Meeste van u weet dit nie, maar verreweg die meeste Feesterreine van oor die hele land het sedert die Paardekraal gelofte ontstaan toe die ZAR regering besluit het dat die volk net elke 5 jaar daar byeen moes kom, maar die jare tussenin, plaaslik die Geloofte moes herdenk. Vandaar die Feesterreine en herdenkings waarvan sommige al meer as 100 jaar oud is.

U Feesterrein is reeds deel van die Paardekraal Geloofte. U het u bestaan aan die Paardekraal Geloofte en gepaardgaande gebeur te danke. Sodoende is

elke feesterrein en feeskomitee eintlik 'n uitvloeisel van die Paardekraal Geloofte en onlosmaaklik daaraan verbind.

My oproep is dat u die oorspronklike Geloofte van Bloedrivier sal eerbiedig en u en u nageslag daaraan sal bind en dat u die herdenking daarvan by Paardekraal sal bywoon, hetsy persoonlik of deur verteenwoordiging.

Sodoende sal ons as volk voor die 78789Aangesig van die Almagtige God van hemel en aarde verskyn en aan Hom die eer gee wat Hom toekom.

**Vrede**